

In al uwe werken, weest uwe uifersten indachtig, en gij
zult nooit zondigen.



ZALIGE GEDACHTENIS
van Mijnheer

VICTOR BECKÉ

echtgenoot van

Mevrouw Mathilde SORGELOOS

geboren te Schendelbeke, den 15 November 1871,
en aldaar schielijk overleden,
den 12 Februari 1932.

God weet wat het best is: indien Hij ons zwaar be-
proeft, 'tis dat Hij ons zeer bemint.

De duurzame afgestorvene is schielijk, door Gods on-
doorgrondbare Voorzienigheid, weggerukt uit het leven,
doch niet zonder voorbereiding.

Hij was zoo vriendelijk en minzaam jegens allen die hem
naderden dat hij alle harten veroverde. Esther 11.15.

Teergeliefde echtgenootte en kinderen, zeker is de slag
gevoelig: doch weent niet gelijk dezen die geen hoop heb-
ben. In Christus immers straalt ons de hoop der zalige
verrijzenis tegen; zoodat zij die treuren over hun ster-
venslot, zich troosten met de belofte der toekomstige
onsterfelijkheid.

Mis der overl.

Ik dank u om uwe genegenheid en liefde, bid voor mij:
weldra zien wij malkander terug.

Geef hem, Heer, de eeuwige rust.

En het eeuwig licht verlichte hem.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7 q.

Geeraardsbergen, druk. L. Pauwels-Maus, Vredestr. 56.