

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied. Zijn H. Naam zij gezegend. Job. I 21

Bid voor de † ziel van

## **Mijnheer Etienne Alfons BECQUÉ**

Echtgenoot van **Octavie Van De Catsijne,**

*Geboren te Everbeek den 31 December 1905 en overleden te Lemberge, den 31 Oktober 1937.*

*Voorzien van de laatste HH. Sakramenten*

De Heer heeft hem beproefd door eene langdurige en kwijnende ziekte, gelijk het goud in den smeltoven. Hij heeft veel rustelooze en smartvolle nachten doorgebracht, doch met voorbeeldige verdueligheid heeft hij het einde van zijn lijden afgewacht tot den tijd van God bestemd om hem te beloonen. Eccl. I. 29

Hij was een eenvoudig, rechtschapen en zachtmoedig man, hij vreesde God en week af van het kwaad. Zijn vrouw verliest in hem een trouwen levensgezel, en zijn kinders een neerstigen en voorbeeldigen vader.

Duurbare Echtgenoot, teergeliefde Kinders, Vader, Broeders, Zusters en familieleden, zekerlijk moogt gij tranen storten maar het geloof moet U versterken, want voor degenen die in den Heer sterven is de dood maar slechts een slaap en een overgang tot een beter en eeuwig leven. Dank voor uw genegenheid en al uw goede zorgen. Vergeet mij niet in uw gebeden, welhaast zijn wij allen vereenigd bij God, waar droefheid en tranen in vreugde veranderen,

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
300 dagen aflat

---

Everbeek. druk. Depessemier-Vanderdonckt