

De vreugde van ons hert is weggenomen en in
droefheid veranderd : de kroon van ons hoofd is af-
gevallen. (Jerem. Klaagi: V. 16.)



Waarom was mijne smart zonder einde en mijne
ziekte zonder genezing ?... Maar, de Heer heeft ge-
zegd : ik sta bij u om u te helpen en te redden.
(Jerem. XV, 18 en 20.)

Daarom, op den overvloed Uwer barmhertigheid
stevende, zal ik, o Heer, uwe woning binnen tre-
den (Ps. V. 8.)

Billijk is onze droefheid, beweenswaardig is de
slag die ons getroffen heeft ; want wij verliezen in
hem eenen welbeminden zoon en echtgenoot, eenen
teergeliefden vader. Allen die hem gekend hebben
getuigen van zijn eenvoudig en godvruchtig leven,
van zijn rechtschappen hert. Zijn langdurig lijden
heeft hij met een waar kristelijk geduld verdragen.
Daarom ook moeten wij ons aan Gods voorzienig-
heid onderwerpen, hoe hard zij ons ook voorkomt.

Duurbare moeder en echtgenoot, allerliefste kin-
deren, houdt goeden moed ; en schenke de Heer u
vreugde voor de droefheid welke gij onderstaat ;
want, ik zal U allen wederzien in den Hemel, en dan
zal uw hert zich verheugen ; en die vreugde zal u
nooit ontnomen worden. Intusschen bidt voor mij.
(Tob. VII, 20. — Joan. XVI, 22)

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.
Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen