

Het lijden van het tegenwoordige leven is niets,
vergeleken bij de verheerlijking die ons hierna te
wachten staat. H. Paulus.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MELANIE BEERENS

Weduwe van

Kamiel De Cubber,

geboren te St. Maria-Lierde, den 18 Juni 1863, en
er godvruchtig overleden, den 19 September 1947,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van den Bond van het H. Hart.

De dood der rechtveerdigen is kostelijk voor het
aansijn des Heeren. Zij is de overgang tot den
hemel, de verlossing van alle kwellingen en smar-
ten, het begin van een onuitsprekelijk en eeuwig-
durend geluk. Ps. 115.

Van christene ouders opgevoed, vond zij haar
geluk in 't onderhouden van Gods geboden: wan-
neer beproevingen en smerten haar overkwamen
zocht zij haar troost bij O. L. Vrouw, wiens rozen-
hoedje zij dagelijks bad. Zij is gestorven kalm en
zacht in eenen gezegenden ouderdom.

De dood is te verkiezen boven een leven vol bit-
terheden en de eeuwige rust boven een langdurige
krankheid. Eccl.

Duurbare zoon en familieleden, hebt dank voor
uwe tedere zorgen en genegenheid. Toont mij nu
voort uwe liefde met voor mij te bidden.

Bermhertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige
rust. 7 j. en 7 q. afl.