

Geloofd zij Jezus Christus, Amen 100 d. all.

Bid voor de ziel † van zaliger

Mijnheer Polydoor Omer BEERENS

zoon van Louis en Adolphine CORTHALS

Voorzitter van den Kerkraad

Gemeenteraadslid 1925 - 1938

Vereerd met het Burgerlijk eereteeken van 1^o Klas.

Lid van het genootschap van de H. Barbara

*Geboren te Patricke, den 3 December 1863 en er
godvruchtig overleden den 31 Maart 1938.*

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden

De ziel, de handelwijze, het geloof van dezen waren christen, ligt besloten in de kenspreuk van den H. Apostel Paulus in zynen brief aan de Romeinen « Laat u niet door het kwade overwinnen, maar overwin het kwade door het goede » Kap. XIII 21

Gelukkig de mensch die verduidig de beproeving doorstaat want na de beproeving zal God hem de kroon schenken die Hij belooft heeft aan degenen die Hem beminnen. Jac. I 12

Hoe wijs en voorzichtig is deze, die het uur zijner dood voor oogen heeft en zich ten allen tijde bereidt voor dit beslissend oogenblik. Op U Maria heb ik mijn betrouwen gesteld, omdat zij die schuilen onder Uwe bescherming zonder vrees verschijnen voor hunnen Rechter» Pater Dam.

Beminde Broeders, Zusters en Bloedverwanten weent niet maar geloof en hoop. De dood kan ons eenigen tijd van elkander verwijderen maar toch onze liefde niet breken. Werst mij indachtig in uwe gebeden.

Later zullen wij elkander wederzien

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U
300 dagen allaat

De vier akten. A. U. B.

R. I. P.

Everbeck druk. DepessemerVanderdonckt