

Geloofd zij Jezus-Christus.

Bid voor de ziel † van zaliger

Mejuffer VICTORINE BEERENS,

Geboren te Viane, den 23 Mei 1860 en
overleden te Paricke, den 22 Juli 1938.

Zij was lid van verscheidene genootschappen
en der Congregatie van O. L. V.

Versterkt van de III. Sacramenten.

Wie God vreest moet den dood niet vreezen
want zij zal hem eene bron van geluk zijn.

Eccl. 12

Van hare kindsheid af heeft zij de Heer ge-
vreesd en zijne geboden onderhouden. . . Hem
lovende en dankende alle dagen van haar
leven.

Tob. II 13.

Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn want zij
zullen God zien.

Matth. V. 8

Zij is standvastig voorbeeld van godsvrucht.
Zij is standvastig gebleven in de deugd en on-
wandelbaar in haar geloof en heeft niet opge-
houden God te dienen en te loven. H. Ephr.

Die dikwijls de naam van Maria aanroept
zal zonder vrees de dood afwachten. H. Bern.

Gij beminde bloedverwanten, die mij zooveel
verzorgd hebt staakt uwe liefde niet. Vergeet
mij niet in uwe gebeden en H. Communieën.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

De vier Akten A. U. B.

R. I. P.

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonckt