

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen !



TOT ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

PHILEMON BEIRENS

echtgenoot van Mevrouw

ALICE VAN DAMME

vereerd met het Eerekruis van 1e en 2e klas, het burgerlijk kruis van 2e klas en met de medalie 1914-18, geboren te Okegem den 23 Augustus 1863 en overleden te Denderleeuw den 21 April 1930, versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Hij was een voorbeeldige echtgenoot, een zorgvolle vader en hij leefde gelukkig in het midden eener familie, die hem omringde met diepen eerbied en dankbare liefde. Zijne kinderen, aan wier opvoeding en toekomst hij zich zoozeer had gewijd, waren hem als eene eerekroon; hij scheen nog lange jaren te zullen genieten van de vruchten van zijnen arbeid en zijne opofferingen, toen, helaas! de dood al dat aardisch geluk kwam verbrijzelen!...

O God, hard is de slag die ons treft; doch midden onze tranen roepen wij U toe met christen hart; O! Vader uw H: Wil geschiede.

Dierbare Echtgenoot en Kinderen, troost U, sterven is elks erven en na korten tijd zien we elkander weder in den Hemel. Gedenkt steeds mijne liefde en bezorgdheid voor U en bidt voor mij.

Akten van Gelof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quad. afl.)

Druk J. Van Mieghem, Denderleeuw