

Uw wil, o Heer, geschiede op aarde als in den  
Hemel. Matth. V. 10.



BID VOOR DE ZIEL  
van

## Melanie BEKAERT

echtgenoot van

DÉSIRÉ DE SPIEGELEER

Lid der Confrerie van het H. Hert,  
*geboren te Leeuwergem, den 4 October 1848. god-  
wruchtig overleden te Rossegem den 15 October 1919;  
gesterkt door de HH. Sakramenten.*

God heeft haar bereid gevonden omdat haar le-  
ven sedert lang eene gedurige voorbereiding was  
tot de dood. H. Theresia.

Daar zij van jongs af Gods geboden onderhield  
heeft zij tegen God niet gemord, toen de beproe-  
ving haar overviel, maar zij is in de vreeze Gods  
onwankelbaar gebleven en heeft altoos den Heer  
bedankt. Tob. II. 13 14.

Zalig is de mensch die verduelig de kwellingen  
van dit leven verdraagt, want na de beproeving  
zal hij de kroon des levens ontvangen.

Duurbare Echtgenoot, scheidt moed, onze schei-  
ding is maar tijdelijk. En gij, beminde Kinderen  
hebt dank voor uwe goede zorgen, blijft standvas-  
tig in het geloof en weest eensgezind door den  
band des vredes.

Mijn Jesus, bermhertigheid. 300 dag. afl.

*Drukk. Ch. Van Boxstaal, Herzele.*