

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen. (100 dag. aft.)



. Bid voor de ziel van

AUGUST BEKAERT

echtgenoot van

Silvie VANBREUSEGEM

*geboren te Nevele den 16 Mei 1867, en godsvreuchtig
overleden te Meerendree den 19 Maart 1928,
versterkt door de H. H. Sacramenten der sterfenden*

Voor wien God vreest zal het wel zijn in de laatste stonden, in zijn doodsure zal hij gezegend worden.

(Eccl. I. 13.)

Bemind was hij van God en de menschen, zijn aandenken is in zegen.

(Eccl. XIV. 1)

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze verduelig verdragen om uwent wille.

(2. Mach. VI. 31)

Mijne Kinderen, vergeet mijne zuchten niet, denkt aan hetgeen ik geleden en aan de zorgen die ik voor u gehad heb. Ik heb ellendige maanden gehad, droeve en bange nachten geteld, waarom is mijne kwaal ongeenesbaar geworden ? Het is. O Heer ! omdat Gij gehandeld hebt volgens uwen heiligen wil . . . Dat de Naam des Heeren geloofd zij.

Beminde Echtgenoote, Kinderen, Bloedverwanten, nu hebt gij veel verdriet, maar ik zal u wederzien en uw hert zal zich verblijden en niemand zal u uwe blijdschap ontnemen.

Wij hebben hem bemind in zijn leven, vergeet en wij hem niet in onze gebeden.

O H. Joseph, vriend van het H. Hert bid voor ons

(300 dag. aft.)

Mijn Jesus, bermhertigheid !

(300 d. a)