

✠ Het heeft den Heer behaagd tot Zich te roepen
de ziel van zijn trouwen Kristen

MIJNHEER EMIEL BELLEN

OUD-STRIJDER 1914 - 18

VELDWACHTER VAN HOELEDEN

geboren te Hoeleden, den 28 Februari 1888, daar
zeer godvruchtig in den Heer ontslapen, in dienst
van zijn plicht laffelijk om het leven gebracht, den
15 Juni 1944.

Dit melden U met volle onderwerping aan Gods
H. Wil: Mevr. We Emiel Bellen, geboren Jozefien
Debecker en haar kinderen: Evarist, Maria, Anna,
Louis, Josée, Ursula, Sabine en Jozef; Richard Bellen-
Ginckels en kinderen, Louis Bellen - Reniers en
kinderen, Frans Theunis - Bellen en kind, Alfons
Ginckels - De Becker en kinderen, Jozef De Becker-
Moriaux en kinderen, Boni Frederickx - De Becker
en hun kind, Vital Vangramberen - De Becker, en
kinderen, We Jules De Becker-Dermon en kinderen,
Mevr. Yvonne De Becker en kinderen, Alfonsine,
Emma, François en Louis De Becker: zijn broers,
schoonbroers, schoonzusters en familieleden; de
Heeren Burgemeester, Schepenen en bedienden der
gemeente.

De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis,
zal plaats hebben te Hoeleden, MAANDAG 19 JUNI
te 11 uur; de vigiliën daags te voren na het lof.

Op 13 Juli mis vanwege het gemeentebestuur; op
23 Juli, vanwege de oudstrijders; 30 Juli te 10,30 u.,
vanwege de veldwachters van 't Kanton Glabbeek.

De missen van den bond van het H. Hart; de
broederschappen, de Boerengilde, zijne echtgenoot,
kinderen, broers, schoonbroers schoonzusters, fami-
lieleden, geburen, vrienden en 't gregoriaansch der-
tigste, later te bepalen.

Zijn diep plichtbesef, zijn door iedereen gekende
dienstvaardigheid, maakte van hem een voorbeel-
digen huisvader en een nauwgezetten dienaar.

Dierbare echtgenoot, troost U in het gebed; waar
de Heer slaat, zal Hij ook zalving brengen. — Liefste
kindertjes, mogen uw tranen mij een gebedje wezen.

Geachte medeparochianen, bidt allen voor mij,
want ik ben toch gevallen in dienst van u allen.