

Het is een heilzame gedachte voor de overledenen
te bidden!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CORNELIS - CONSTANTINUS - EUDORE

BENOOT

echtgenoot van Mevrouw

Anna VAN LIERDE

geboren te Nederbrakel, den 3 October 1901

en schielijk overleden te St-Amandsberg,

den 12 Juli 1947.

De goede mens vreest de dood niet omdat hij weet dat hij niet het einde is, maar het begin. Het aardse leven is toch maar een voorbereiding op het hemelse; hij, die hier op aarde geleefd, g-werkt en geleden heeft met de gedachte aan de hemel, kan dan ook gerust de grote stap zetten naar de eeuwigheid.

De schikkingen en de raadsbesluiten van Gods Voorzienigheid zijn voor de mens vaak onbegrijpelijk, doch niets is wijzer dan in kristelijk geloof het hoofd te buigen en zich met groot vertrouwen te onderwerpen.

Bemide echtgenote en familie, ik heb U onverwacht verlaten, maar niet voor altijd. Bidt voor mij en houdt mijn aandenken in eere.

Zoet Hart van Jezus, ik betrouw op U! 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel