

Die God vreest moet den dood niet ontzien, want  
voor den rechtveerdige is zij eene bron van geluk.  
Eccl. 1



**Bidt God voor de Zielerust**  
van  
**OCTAVIE BENTEIN**

Dochter van

**Joannes en Camilla Delie**

*geboren te West-Roosebeke den 30 Januari 1845, en  
godvruchtig overleden, de laatste  
HH. Gerechten ontvangen hebbende, te Poelcapelle  
den 19 Maart 1936.*

---

God heeft ons den laatsten dag van ons leven onbekend gelaten opdat wij altijd zouden bereid zijn. Op het uur wanneer gij er u niet aan verwacht zal de Zoon des menschen komen! Zijt dus op zijne komst bereid. De rechtveerdige zal in ruste wezen. S. Aug.-Sap.

Octavie was goed, zoetaardig, gematigd, bedaard en geschikt van zeden. Zij diende God in rechtzinnigheid des herten: Hem dankende voor zijne zegeningen en Hem lovende in den tegenspoed. Zij heeft geleefd in eer en deugd in algemeene achting, in genegenheid van allen die haar kenden. Zij had eene groote genegenheid tot het gebed. Maria was haar troost in 't leven, hare hoop en vreugde in het uur der dood. H. Alph.

Vaarwel en innigen dank aan mijne *Familieleden, Vrienden en kennissen*, aan de liefderijke *Zusters*. De Heer vergelde Hun wat zij voor mij gedaan hebben. Hij bringe ons allen eens in den Hemel.

*Heilige Jozef, vriend van het H. Hert, bid voor ons.*  
(300 d. afl.)

---

Druk Lecluyse-Bollingier, Statiestr. 31 Langemarck,