

Het volkomen geluk vindt men enkel in den  
Hemel. H. Franc.

Bid voor † de Ziel van  
Mijnheer

**Hyacinthe-Louis-Constant Bernaeyge**

weduenaar van damen

**CÉLINE QUARRÉ EN MARIE ROMBAUT**

*Oud Senator,*

*Oud Provinciaalraadslid voor*

*Oost-Vlaanderen, oud Gemeenteraadslid  
van Nederbrakel,*

*Ridder der Leopoldsorde,*

geboren te Nederbrakel, den 10 Juni 1827 en  
er overleden, den 26 November 1918,  
voorzien van al de hulpmiddelen onzer Moeder  
de H. Kerk.



De duurzame afgestorvene was een rechtschape-  
ne en goedaardige man; bekleed met medelijden,  
opende hij zijne hand voor den behoeftige en  
strekte ze uit naar den arme. Job. Spreuk.

Zijn minzame handel en zijne dienstveerdigheid  
verwierven hem de achting en de liefde van zijne  
bloedverwanten en van allen die hem kenden:  
zijne gedachtenis zal in zegening blijven.

De mensch is gedurende zijn leven aan vele  
krankheden onderworpen; daarom wordt na de  
dood zijne ziel bevolen in de gebeden der geloov-  
vigen, opdat, indien hij aan Gods rechtveerdigheid  
nog iets te betalen heeft, hij welhaast daarvan  
ontslagen worde, om eeuwig met God te rusten in  
vrede. H. Aug.

Vertrouwt U, gij, zijne geliefde Kinderen en  
Bloedverwanten: hij die de eeuwige zaligheid  
ingaat behoort steeds aan zijne familie. H. Hier.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 jaar en 7 quadr afl.

Nederbrakel - We Van Nieuwenhove & A. Vanden Driessche