



Koninklijke Oud-Leerlingenbond der Broeders van Liefde

Briefwisseling : Ruelensvest, 189, Heverlee.

Leuven, 22 Oktober 1945.

† WAARDE BONDSMAKKER,

Wij hebben de eer U uit te noodigen den plechtigen dienst bij te wonen, die op **Zondag 28 Oktober**, te 9 1/2 uur, in de kapel der Broeders van Liefde, Brusselsche straat, 139, zal opgedragen worden voor de zielerust van ons betreurd lid

MIJNHEER

Guillaume BERREWAERTS

geboren te Leuven, den 13 April 1889, en gevallen voor België en de Bevrijding in het folteringskamp van Buchenwald, op 1 Maart 1945.

*Gelijk het den Heer behaagd heeft is het geschied.
De Naam des Heeren zij gezegend. Job 1 : 21.*

*Zalig de mensch die de beproeving doorstaat, want
als hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon van het leven
ontvangen. H. Jac.*

*God zal zich over hem ontfermen en zeggen : Verlos
hem, dat hij niet ten bederfve nederdale ; ik heb reden
gevonden om hem genadig te zijn.
Job. XXXIII : 24.*

*Ik heb mijne ziel tot U, o Heer, verheven, op U, o
mijn God, vertrouw ik, wil mij niet beschamen.
Psalm XXIV : 1, 2.*

*Alles voor U, H. Hart van Jezus.
300 d. a. t. (Plus X, 26 Nov. 1908).*

*Heer geef hem de eeuwige rust en dat het eeuwige
licht hem verschijne !*

Leuven. — Drukk. Van Linthout.