

Zalig zij die in den Heer sterven. Apoc. XIV. 13.

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mevrouw

# ADOLPHINE BERTOUIL

weduwe van Mijnheer

## REMI DECLOOTER

geboren te St. Martens-Lierde,  
den 22 Juni 1848 en godvruchtig overleden  
te Nederbrakel, den 10 Mei 1925.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.*

God mengelt veel bitterheid met het geluk dezer aarde, opdat het hart zich niet zou vasthechten aan de goederen dezer aarde, om vooral een geluk te zoeken dat niet bedrieglijk is. H. Aug.

Gelukkig de mensch die dagelijks aan zijne deur waakt en zich opnouwt aan den drempel zijner woning, want de godvruchtigheid is tot alles nuttig; zij heeft de belofte van het eeuwig leven, alsook van voorspoed in het tegenwoordige.... zoekt dus eerst het rijk Gods en zijne gerechtigheid en al het overige zal u toegeworpen worden.

Script Passim.

Uw leven, o Jezus, is onze weg, en door de heilige verduldigheid gaan wij tot U, die onze kroon zijt.

Hoe gelukkig, o Maria, zijn degenen die u vereeren: het stervensuur schrikt hun niet af, want zij mogen op uwen bijstand rekenen.

Mijne lieve Kinderen, de dood scheidt ons hier, wel is waar doch onze scheiding zal niet lang zijn; weldra zullen wij elkander wederzien. Ik vraag u maar eene zaak en dit is dat gij voor mij zoudt bidden opdat ik welhaast mag zien den genen, in wien ik op aarde al mijne hoop gesteld heb.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde,

(7 jaren en 7 quadr afl.)

R. I. P.

*Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert*