

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de Ziel

van

Maria-Irma BERTOUIL

echtgenote van

RICHARD DE CUBBER

geboren te Nederbrakel, den 14 Oktober 1886, en
er godvruchtig overleden den 22 Maart 1948.
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Ik zocht naar verlenging van mijn dagen, maar de Heer heeft ze verlengd in de eeuwen der eeuwen.

O Heer, Gij hebt mij beproefd..! Gij waart mijn hulp in mijn benauwdheid; op U heb ik mijn hoop gevestigd. Want bij U is barmhartigheid en overvloedige verlossing. (Ps. 45-129)

Daarom, o mijn Zaligmaker, wanneer mijn lippen uw Zoeten Naam niet meer konden aanroepen, dan sprak mijn hart nog tot U en dan waren mijn ogen nog op U gevestigd.

Zij was een vrouw van geloof, eenvoudig en godvruchtig, minzaam en goed. Als een goede echtgenote en moeder was zij vlutig en werkzaam in haar huisgezin.

Bemide echtgenoot en geliefde kinderen, vurig had ik verlangd en gebeden om toch nog enkele jaren bij U te mogen blijven... doch de Heer heeft het anders gewild.. Zijn H. Wil geschiede! Dat mijn gedachtenis bij U blijve, Blijft mijner gedenken, ook gij, mijn duurzame zusters. in uw dagelijkse gebeden,

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt