

Ik geloof in het eeuwig leven...



Blijmoedig en Zalig Aandenken

van Mevrouw

Marie-Louise Bertouil

weduwe van

Mijnheer René MORNIE

geboren te Sint Martens-Lierde, den 30 Januari 1874
en stichtend overleden te Sinte Maria-Lierde, den
3 December 1943, gesterkt door de Heilige Sakra-
menten der stervenden.

Lid van den Bond van het H. Hart.

Was een mensch ooit dichter bij den Heer ? Nie-
mand vergeet de eenvoud, de rust die om haar
zweefde. Pas een week riep de Heer haar echtgenoot
en haar ziekte onmiddellijk daaropvolgend schiep
den droefelijksten toestand. Kan een mensch tegen-
over zulke slagen staan blijven ? Nu is een mensch
van de aarde heengegaan die reeds leefde in den
hemel ; « De hemel zal de aarde beschamen ». In
dit tener lichaam heerschte een kracht van geest,
een troostende rust, een eenvoud die lijkt aan een
engel. Slachtoffer van moederwee is haar leven
door den Heer aanvaard als een vlekkelooze offe-
rande. Op een eersten Vrijdag, waarop zij zoo
dikwijls haren Heer ontving mocht het nu werke-
lijkheid worden. Op den feestdag van een zeer groot
apostel Franciscus-Xaverius, heeft zij ook haar
apostelschap van de christelijke moeder voltooid,
Wij bidden Heer : geef ons een vonkske van die
vlam...

Mijn kinderen, gesteund op uw Zuster, dien ik
den Heer mocht toewijden, dankt God voor die
genade ; zij zal een engel van troost en opheuring
zijn. Bemint elkander ; 't geluk is bij den Heer. Ik
waak met vader over u allen ; vergeet ons niet.
Mijn duurzame familie, vrienden heb dank voor uw
zorgen, troost aan mijn zlekbed ; een moeder leeft
voort in de kinderen. Eens zijn wij voor eeuwig
onafscheidbaar vereenigd in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. aflaat.

Uitg. Lafort, S^{te} Maria-Lierde.