

Jezus, Maria, Jozef,



VROME HERINNERING AAN

Mevrouw

Yvonne BESSEMANS

echtgenote van

Mijnheer Joseph SAINTE

geboren te Brustem, de 19 Juli 1903 en godvruchtig in de Heer overleden te Jeuk, de 5 Oktober 1949, voorzien van de laatste heilige Sacramenten.

Een bezorgde echtgenote en een tedere moeder is heengegaan. Haar liefde tot man en kinderen verminderde in niets de liefde tot haar God en tot Maria. Daarom blijft onze grootste troost haar voorbeeld van diep geloof en trouwe plichtsbetrachting.

Dierbare man en kinderen, is het Gods' Wil dat ik U verlate. Uwe trouwe zorgen, uw vurige gebeden, niets mocht baten, daar O. L. Heer in Zijne oneindige Wijsheid en Goedheid oordeelde dat ik nog beter voor U zou kunnen zorgen, en U nog meer beminnen van uit de Hemel. Zijn H. Wil zij gezegend. In schijn gescheiden, zijn we meer dan ooit verenigd ; want de dood is een voortleven onder andere vorm, zingt de Kerk. - Wilt dus niet blijven wenen ; maar denkt veel aan mij, leeft met mij verenigd, en bidt voor mijn ziele-rust.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

St-Truiden - Drukk. Buntinx-De Hopre.