

Bid voor de ziel van zaliger
LEON - HUBERT BEX

JONKMAN

geboren te Jeuk den 17 November 1901
en aldaar overleden den 5 Maart 1932.

De inzichten van den Heer zijn onpeilbaar. Zijn almachtige Haud bestiert en geleidt alles.

Tot het kleinste schepselken toe gehoorzaamt den Heer en handelt onbewust volgens zijn goddelyken wil.

God verwekt het goede doch laat het kwaade gebeuren om het goede te dienen.

Laat ons de daden van anderen niet beoordeelen om zelf niet veroordeeld te worden.

Het is geschied gelyk het den Heer behaagd heeft zijn heilige naam zij gezegend.

De pijnlykste aller ziekten heeft hem getroffen en hem teu grave gedreven.

De dierbare overledene leidde een leven van plichtbetrachting. Hoe diep christelyk hij in de ziel was gebleven, niettegenstaande de onnoembare gevaren der jeugd, bewijzen genoeg de laatste uren van zyn leven. Gansch zyn persoon was goedheid, zyn omgang vriendelyk en minzaam, hy werd door iedereen geacht zijn afscheiden wordt algemeen betreurd.

Teerbeminde vader, allerliefste broeders en zusters, bloedverwanten en vrienden, ik verlaat U vroegtijdig. Weent niet over mij, betreurt geenszins mijn lot. De Heer is barmhartig, vertrouwt op Hem gelyk ik in Hem heb gehoopt.

De plechtige lykdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben in de parochiekerk van Jeuk, Dinsdag, 8 Maart, om 9 uur.