



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Leonie - Marie BEYAERT**

Echtgenote van de Heer

**Dokter DU RIE**

geboren te Bevere-Oud., de 25 Februari 1865,  
en er godvruchtig overleden, de 11 Maart 1951,  
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

---

Begaafd met goedertierenheid, nederigheid en  
zachtmoedigheid, bezat de overledene bovendien  
de liefde, die de band is der volmaaktheid.

Coloss. III, 14.

Zij beminde de luister van Gods erediens en  
de heerlijkheid van Zijn tempel. Haar laatste  
krachten die de Goddelijke Voorzienigheid haar  
vergunde, heeft zij edelmoedig gebruikt om haar  
Schepper en Zaligmaker in Zijn woon te bezoeken.

Ik heb in Uwe tegenwoordigheid gewandeld,  
o Heer!

Ps. LXXII.

Die de Heer vreest, zal troost vinden op zijn  
sterfbed. Zalig degenen die in de Heer sterven,  
van nu af, zegt de H. Geest, zullen ze uitrusten  
van hun arbeid, want hun werken volgen hen.

Af. XIV, 43.

Duurbare Echtgenoot, ik verlaat U niet voor  
eeuwig. Ik dank U voor uwe liefde en zorgen.  
Eens zijn wij bij de Heer voor eeuwig verenigd.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 d. afl.)

---

Druk. De Meester, Oudenaarde.