

Weest mijn lot indachtig want ook zoo zal het uwe
zijn. Vandaag voor mij, morgen voor u.
(Eccl. XXXVIII. 23)



BID VOOR DE ZIEL

van

Maria - Zulma BEYAERT

dochter van

Victor-August en wijlen Marie-Emilie DE WAELE

geboren te Wortegem den 15 Januari 1908 en
overleden te Audenaerde den 21 October 1931

versterkt door de HH. Sacramenten.

We zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde gelijk
onze voorouders het geweest zijn. Onze dagen schuiven
als een schaduwe over de aarde en wij verblijven er
slechts een oogenblik. (Paral. XXIX. 15). Daarom heeft
de duurzame overledene in haar kortstondig leven en
bijzonderlijk in haar langdurige ziekte hare hoop en
haar betrouwen gesteld op den Heer. En wie op God
betrouwt zal in der eeuwigheid niet beschaamd staan.

(Psalm XXIV).

Den last en de pijnen van de kwellende ziekte heeft
zij zeer verduuldig en onderworpen verdragen indachtig
dat wij met Jesus moeten lijden om ook met Hem ver-
heerlijkt te worden. Het lijden op aarde is niets, verge-
leken met de glorie die ons hierboven wacht.

Beminde vader, vaarwel, ik ga bij moeder en te zamen
zullen wij voor u bidden en op u wachten; *beminde*
broeders, in mijne ziekte heb ik aan u gedacht en voor u
gebeden; blijft toch getrouw aan uwe godsdienstige
plichten waar gij ook gaat; weest mijne ziel in uw ge-
bed indachtig, eens zullen wij weder allen te zamen ko-
men in het hemelsch vaderland.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht.
(300 dagen afl.)

Audenaerde—A. De Meester.