

Wat sterft men gerust als men wel geleefd heeft.

H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Mijnheer VICTOR BEYAERT

Weduwnaar van Mevrouw Theresia ROELENS

*Vereerd met het Pauselijk Eereteeken Bene Merenti
Voorzitter van het Genootschap van den H. Vincen-
lius à Paulo en van de Kerkzangmaatschappij St Gre-
gorius, Hoofdman Jubilaris van het Genootschap
van den H. Franciscus Xaverius*

geboren te Bevere-Oud., den 2 Juni 1851, en aldaar zeer
godvruchtig in den Heer ontslapen den 16 Maart 1938,
voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk

Wie veel lof over den duurzamen overledene zou uit-
brengen, zou te kort doen aan den nederigen eenvoud
die hem kenmerkte.

Hij is een voorbeeld geweest in zijne groote liefde
voor den armen — in zijne diepe genegenheid voor de
Kerk — in de christelijke opvoeding van zijn huisgezin.

Van af zijne jeugd won hij het vertrouwen en beloof-
de hij een eerste strijder Christi te zijn gedurende zijn
volle leven; hij was een der eerste wijkmeesters van het
Xaverianen-genootschap.

In alles heeft hij gehandeld met een bovennatuurlijk
inzicht, wat hem vrij gehouden heeft van kleingeestig-
heid en waardoor hij op den ingeslagen weg tot op hoo-
gen ouderdom heeft kunnen voortgaan. Handelen om
wereldsche glorie was voor hem een spot. Over de
dankbare erkentenis van zijne ware verdiensten voor de
Kerk mocht hij terecht fier zijn. Wel zo o, goede en ge-
trouwe dienaar, over kleine dingen waart gij getrouw,
over veel dingen zal ik U aanstellen. ga binnen in de
vreugde van den Heer. Mt. 25-21.

Bemide kinderen en kleinkinderen, een voorbeeld
heb ik U gegeven. (Jo. 13-15) Vaartwel, de dag komt
dat we elkander wederzien. Hebt dank voor de goede
zorgen en blijft me indachtig in uwe gebeden.

De vier akten voor den overledene.