

Heilig Kruis beeld mijner verlossing, onder  
uw schaduwe wil ik rusten.



*Bid voor de Ziel van Mijnheer*

**Pieter - René Beeckman**

weduwnaar van Mevrouw

**Constantia-Irena Van de Velde**

Geboren te Herdersem den 15 April 1887, en er  
godvruchtig overleden den 7 Juni 1935.

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Hij was lid van de Confrerie van O. L. Vrouw  
van den Rozenkrans en den H. Antonius.

—♦♦♦—  
Gelijk de rechtvaardige heeft hij door 't geloof  
geleefd.

De Wet der waarheid was in zijn mond en op  
zijn lippen vond men geen ongerechtigheid, in  
vrede en rechtvaardigheid wandelde hij met God.

Met onderwerping aan Gods heiligen wil ont-  
ving hij alles wat hem overkwam ; hij was ver-  
duldig en geen klacht ontviel hem tijdens zijn  
ziekte.

O Heer ik heb mijn betrouwen gesteld op uwe  
goedertierenheid ; mijn hart zal zich verheugen in  
de zaligheid die gij verleenen zult.

Duurbare Kinderen, gij weet hoe ik om uw  
welzijn bekommerd was, onthoudt de lessen van  
uw vader ; keert u af van het kwaad en bewerkt  
het goede, blijft vereenigd onder elkander en  
weest uw vader indachtig in uwe gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

---

Uitg. We G. Muylaert, Herdersem.