

De rechtvaardige leeft naar zijn geloof.

H. Paulus.

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

**Amelia BEERENS**

weduwe van

**Mijnheer Frans DE VOS**

geboren te St Martens-Lierde den 22 November 1864  
en aldaar godvruchtig overleden den 14 Juni 1943.

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

*Lid van de confrerie van de H. Barbara, den Bond  
van het H. Hart en andere godvruchtige genoot-  
schappen.*

De dood trof haar niet onvoorziens noch onvoor-  
bereid, want haar deugdzaam leven was een voort-  
durende voorbereiding tot de zalige eeuwigheid.

Haar heele levenswandel was schoon in het oog  
van God en stichtelijk voor 't oog der menschen :  
overtuigde katholieke verdedigde zij trouw de be-  
langen van godsdienst en kerk ; vurige christene,  
vond zij haar voldoening in een diep godvruchtig  
eucharistisch leven ; voorbeeldige huismoeder,  
betrachtte zij niet alleen het stoffelijk welzijn maar  
vooral de christelijke opvoeding van hare kinderen.  
Een zoon als missionaris en drie dochters als reli-  
gieuzen aan den Heer te mogen schenken was haar  
grootste geluk.

Mocht de Heer die de nederigen en vreedzamen  
bemint, haar de kroon der eeuwige zaligheid schen-  
ken. Die met Jezus wil heerschen moet met Jezus  
het Kruis dragen, zij heeft vele ellendige dagen en  
slapelooze nachten gekend, doch verdroeg alles ter  
eere Gods.

Beminde kinderen, kleinkinderen en bloedver-  
wanten vaartwel ! hebt dank voor de liefdevolle  
zorgen waarmede gij mijn lijden hebt verzacht.  
Weest mij indachtig in uwe gebeden, en gij vooral,  
mijn zoon Missionaris, gedenk u mijner aan het  
altaar des Heeren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. aflaat.

---

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.