

Druk en smarten kwamen mij over; maar uwe geboden o Heer was ik gedurig indachtig.



Ter zalige gedachtenis

VAN MIJNHEER

RENÉ BEERENS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

MARIE D'HAESE

geboren te Paricke den 1 December 1856 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel
den 9 November 1910.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Hij heeft den Heer gevreesd van zijne jonkheid af, en daarom beklagde hij zich nooit als Hij hem beproefde. *Tob. II.*

In zijn langdurig lijden en kwellingen versterkte hij zich in zijn geloof en met vaste hoop aanriep hij den naam van zijnen Zaligmaker.

Hij verachtte niemand, deed niemand onrecht aan, hij vluchtte de leugen en de lastertaal, en uit liefde tot God begeerde hij aan ieder dienst te bewijzen. *H. Ber.*

Zijne ziel was medelijdend met den arme en zijn hert getroffen op het zicht van den bedrukte.

Vaarwel, beminde Echtgenoot, vaartwel, teergeliefde Kinderen. Vroegtijdig word ik aan uwe teedere liefde ontrukkt maar de Heer noodigt mij uit en ik verlang naar den Hemel te gaan. Ik verlaat de ellendige wereld waar ik zooveel onderstaan heb. Ik heb u allen toch zoo bemind. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Blijft onder u vereenigd, dient den Heer met getrouwheid.

Zoet Hart van Jesus wees onze liefde. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. O Van Nieuwenhove-Vanden Driessche Nederbrakel.