



TER ZOET AANDENKEN

van

WILLY BENOOT

zoontje van

RENÉ en MARGUERITE DE VOS

geboren te Nederbrakel,

den 5 Augusti 1940, en er aan de liefde zijner Ouders
ontruikt den 8 November 1940.

God gaf het ons,
God nam het ons,
Gods name zij geprezen.

't wat wel bij ons,
't ging weg van ons,
't was beter in den Hemel.

Daar blijft Het ons,
Daar wacht Het ons
Daar zien wij 't eenmaal weder.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt