

Die in lijden en sterven zich weet over te geven
aan den wil van God, sterft in vrede.

H. LIGURIUS.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

Maria - Elodie BERTOUIL

dochter van

Jan-Baptist en van Hortense Van Wymeersch

geboren te St. Martens-Lierde, den 27 Juli 1893 en
aldaar godvruchtig overleden den 24 Juli 1914.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

De gezondheid is maar een ijdel woord, het leven
maar een droom, de vermaken zijn maar een
gevaarlijk tijdverdrijf, alles is ijdel in ons. Ja,
heden is de mensch, morgen komt hij niet meer te
voorschijn.

BOSSUET.

De Almogende heeft het tegenwoordig leven met
kwellingen vervuld, om ons te doen gedenken het
toekomend leven.

H. AUGUSTINUS.

De Maagden zullen voor den Koning gebracht
worden in het gevolg hunner Koningen.

Ps. XLIV. 14.

Bemide Ouders, Broeder en Zusters, ik dank
U voor uwe zorgen. Weent niet over mij, thans
ben ik gelukkig bij Jezus, dien ik zoo zeer heb
bemind op aarde, bij Hem leef ik thans om niet
meer te sterven. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akt van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.