



God gaf het ons,
God nam het ons,
Gods name zij gezegend.
't Was wel bij ons,
't Ging weg van ons,
't Was beter in den Hemel!

TOT TROOSTELIJK AANDENKEN

van

Raphael-René-Karel-Robert-Frans

BEKAERT

zoontje van

Mijnheer OMER en Mevrouw ANNA D'HAENE

*geboren te Audenaerde den 8 Juni 1923
en er zachtjes in den Heer ontslapen den 2 Juli 1930.*

Hoe lieflijk, hoe minzaam, hoe bevallig was dit kind! Men had gezegd, bij zijn afsterven: een engel die de aarde verlaat en naar den hemel vliegt. *H. Bern.*

Gelukkig de huisgezinnen, die iemand der familie in den Hemel hebben, om de ketting te vormen en de hand te reiken aan hen die beneden blijven. *Ozanam.*

Mijn duurzame Vader en mijne lieve Moeder, gij zijt in 't verdriet, omdat ik u verlaten heb; troost u, ziet naar omhoog: zoo geern had ik den goeden Jesus op mijn bedje ontvangen, maar overvallen door de ziekte, heb ik mijn eerste communie niet gedaan. God had het anders geschikt: ik bezit Hem nu voor eeuwig, ik leef voor eeuwig bij Hem; daar bid ik voor u en met u, daar zien wij elkaar weer.

Mijn lief Broerken, bewaar mijn aandenken in uw hart, en maak gij voortaan het geluk uit onzer brave ouders.

Audenaerde—A. De Meester