

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

MELANIE BIASINO,

WEDUWE VAN

JOANNES FRANCIES VERMEULEN,

geboren te Asper den 29 Mei 1826, en aldaar godvruchtig overleden den 28 October 1907, na versterkt te zijn door de H.H. Sacramenten der stervenden. Lid der broederschappen van het H. Hert en de H. Barbara.

O Heer, Gij zijt vol goedheid en barmhertigheid voor dezen die U aanroepen. Daarom heb ik in U al mijn betrouwen gesteld.

Iedereen bewonderde haar om hare oprechtheid en liefde voor den vrøde, en niemand sprak kwaad van haar. JUDITH, VIII, 8.

Zij was eene moeder die gedurig waakte op de wegen van haar huis. Zij was aanzien als een voorbeeld in hare woorden, in haar geloof in hare zachtmoedigheid en godsvrucht.

I THIM. 4.

Geliefde Kinderen, wijscheiden doch slechts voor eenigen tijd; mijne liefde blijft steeds bij u. Ik zal den Heer smeeke dat Hij U milde-lijk zegene op aarde en ons later weer vereenige in den hemel.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)

Asper, drukk. Vrouw P. Everaert.