

Bewaar in uw hart, het aandenken van uw vriend, en vergeet hem niet in uw gebeden.

BID VOOR † DE ZIEL

van

Mijnheer REMY BIEBUYCK

weduenaar van

Mevrouw Charlotte DE BAERDEMAEKER

geboren te St-Maria-Oudenhove, den 7 November 1848, en zachtjes in den Heer ontslapen te Meerbeke, den 26 December 1931, versterkt door de HH. Sacramenten.

Bemind bij God en bij de menschen, is zijne gedachtenis in zegening...(Eccl.XLV, 1) Zijn rechtschapen gemoed, zijn goedhartigheid, zijn vreedzaam en gedienschtig karakter verworven hem vele vrienden. (H. Bonaventura)

Hij is ontslapen met die bovennatuurlijke onderwerping, die kalmte, welke de kostbaarste der genaden zijn voor hen, die tot God terugkeeren, en de zoetste vertroosting voor hen, die overblijven. (H. Augustinus)

Vaartwel, beminde Kinderen en kleinkinderen, blijft altijd in goede verstandhouding met elkaar ; en gij, mijne teergeliefde dochter, heb dank voor de zoo lange, gedurige zorgen, die gij mij dag en nacht hebt gegeven ; God zal u loonen en zegenen.

H.Hart van Jezus ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Drukk. Beeckmans-Van Der Taelen, Ninove