

Het uur der dood is den mensch onbekend, ook worden de menschen onverwachts door de dood overvallen.  
Eecl. XIV. 12.

Bid voor † de zielerust

van Mijnheer

**PETRUS BIENVENU,**

echtgenoot van

Pharaïlde DECLERCQ,

*geborente Everbeke, den 17 Januari 1850 en  
aldaar overleden den 30 September 1918.*

Gelukkig de mensch die den Heer vreest; hij zal op het einde zijner dagen troost vinden bij God en op de uur der dood gezegend worden.

Hij sterft geene schielijke dood, die zijne werken schikt volgens zijn geweten, want hij is altijd en op ieder oogenblik in staat om al te rekenen met zijnen God en Heer.

Teergeliefde echtgenote, heminde kinderen, bloedverwanten en vrienden, gij zucht, gij stort tranen over mijn afsterven. 't Is hard deze die gij zoo innig bemindet, zoo vroegtijdig te moeten verlaten maar God heeft gesproken, onderwerping, ik moet vertrekken naar de woning mijner eeuwigheid. Hebt dank voor de genegenheid en verkleeftheid die gij mij bewezen hebt, vaartwel, onze scheiding zal slechts korten tijd duren . . . Vergeet mij niet in uwe gebeden ja, gij vooral mijne dochter die deze wereld verlaten hebt om u aan God toe te wijden bid voor mij en doet voor mij bidden En gij mijn zoon Jean-Baptiste, mijne stoffelijke oogen hebben u met kloeken moed zien vertrekken om ons dierbaar vaderland te helpen verdedigen, doch ik koesterde de hoop u weldra weder te zien, dien troost is mij geweigerd.

O God mij geschiedde naar uw woord.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 jar. en 7 quadr. afl.

R. I. P.

Everbeke druk. Arm. Depessemier.