

Heer, Uw Wil geschiede op de aarde als in
den Hemel.



TROOSTENDE GEDACHTENIS

VAN

MARCEL-PIERRE BILAU

zoontje van

Albert en van Irma Van de Wattyne

geboren te Nederbrakel

den 30 Mei 1935 en aldaar aan de liefde zijner
ouders ontrukkt den 24 Oogst 1935.

Welkom, kindje, in d'Hemelzalen,
'k Liet u van mijn englen halen,
Uit des werelds doolwoestijn;
Vader, Moeder, wil niet weenen
Omdat 't jongste der twee kleenen
Al zoo vroeg mocht zalig zijn.

Zorg voor 't andre, en laat geen listen
't Dierbaar schaapje mij betwisten.

Dat ik u te weiden liet :

Weidt het zoo dat, Vader, Moeder,
Gij uw kind, en dat zijn zuster
't Broerken eens nog wederziet.

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

Nederbrakel, druk. Frans De Geeter-Radys.