

†
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Mathilde BILLEMONT

Weduwe van wijlen

Cyriel Van der Straeten

Lid der Confrerie der Geloovige Zielen.

geboren te Zarlardinghe, den 3 April 1872, en godvruchtig overleden te Delftinge den 25 Maart 1943, voorzien van de H.H. Sakramenten.



Hare roem is deze : dat zij in deze wereld in eenvoudigheid des harten en in oprechte liefde tot God geleefd heeft. Hare wegen waren schoon en al hare voetstappen waren in vrede (Spreuken) Zij was steeds het voorbeeld van een waar christelijk leven. Veel heeft zij gewerkt binst haar leven en veel heeft zij ook geleden. Maar steeds was zij moedig en op haar aangezicht speelde immer een blijde zoete glimlach. Zelfs in het aanschijn van den dood verloor zij hare opgeruimdheid niet, maar sprak kalm en vastberaden over het einde dat zij voelde naderen. Sedert lang was zij reeds voorbereid tot den dood en in de grootste onde rwerping aan God wil is zij het andere leven ingegaan.

Vaartwel, duurzame kinderen, kleinkinderen en familieleden. Sterven is toch maar scheiden voor eenigen tijd. Troost u want eenmaal zien wij toch elkaar weder in den hemel. Gedenkt u mijner in uwe gebeden. Ik zal God voor u ten beste spreken.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Drukk. R. Pieraert, Brugstraat