

De rechtvaardige sterft ; zijne dood is het einde
van zijnen arbeid en het begin van een onvergankelij-
k leven. H. Bonav.

GODVRUCHTIG † AANDENKEN
van zaliger

PAULINE BILLEMONT

weduwe van

Charles-Louis Detemmerman

geboren te Everbeke, den 7 Januari 1830 en
aldaar overleden den 20 December 1921.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was oprecht deugdzaam, bemind van iedereen,
Waartoe dan al die rouw, waarom al dat geween,
God heeft haar weggehaald uit dit ellendig leven,

Was het niet wellicht om haar

In 't heilig Sion, verwijderd van het gevaar

Verdienden loon te geven ?

Zij moge daar omhoog haar goede man vervoegen,

Zij minden hier malkaar

Laat hun, o Heer, ook daar

Elkander minnen, en voor eeuwig zich vernoegen.

Laatste vaarwel der afgestorvene : Mijn einde
nadert, het uur staat op slag dat gij mij zoeken
zult. Ik smeek u, vergeet mij niet, blijft eensgezind
wees vroom in uw geloof, volgt het voorbeeld dat
ik u gegeven heb, het is het kostbaarste erfdeel
dat ik u achterlaat.

Op den dag der kwellingen heeft zij den Heer ge-
zocht, haar leven lang hare gebeden tot Hem ge-
stuurd en in hare hoop is zij niet bedrogen geweest.

Bemide kinderen en kleinkinderen, bloedver-
wanten, vrienden en kennissen ik verwacht u bij
God voor de eeuwigheid.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust

7 jar. en 7 quard. afl.

Zachtmoedig Hart van Maria, wees mijne toe-
vlucht. 300 d. afl.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt