

Zie nu ga ik rusten in het stof des grafs, en wanneer gij mij 's morgens zult zoeken, zal ik niet meer zijn. Job. VII. 31.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
zaliger  
**JOANNES-BAPTIST BILLOY**

Weduwnaar van

**JOANNA-MARIA PUTTAERT**

Lid van de Voortplanting des Geloofs,  
van het Broederschap der H. Barbara  
en van St-Jozef te Leuven,

geboren te Schepdael den 22 December 1851  
en godvruchtig overleden te Sint-Martens-Bodeghem  
den 25 Juni 1934,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



De zielen der rechtvaardigen zijn in de handen van God. In de oogen der wereld schijnen zij gestorven, maar zij leven in vrede bij den Heer.

Hij was een man eenvoudig en oprecht van hert, hij vreesde God, vluchtte het kwaad en volherdde in het goede. Job. II 3.

In vrede zal ik slapen, en eene volkomene rust genieten, want Gij, o Heer, hebt mij op eene buitengewone hoop bevestigd. Ps. XI, 9-10.

Hij zag het einde van dit vergankelijk leven naderen met een overgeving en een kalmte die voor de stervende de kostelijkste der gratiën is en voor de overlevenden de zoetste aller vertroosting. H. Augustinus.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, een voorbeeld heb ik u gegeven, opdat ook gij doen zoudt zoals ik gedaan heb; bij God spreek ik ten beste opdat Hij u vergelde wat gij voor mij deedt.

En gij mijne Bloedverwanten en Vrienden, komt mij ter hulp door uwe gebeden bij God.

Zoet Hart van Jezus ik betrouw op U. 300 d. afl.

Sint-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx.