



Heb dank, Heer God, onze Vader:  
Voor de weldaad van ons heerlijk genade-  
leven;

Voor ons vader en ons moeder, voor  
die vele goede zusters en broers;

Voor ons godsdienstig onderwijs;

Voor de dagelijksche H. Communie;

Voor onze roeping tot de Katholieke Actie;

Voor de stoffelijke weldaden waarmede  
Gij ons hebt overladen;

Alles, alles kregen we van U: dan was  
't ook billijk dat wij „in de simpelheid on-  
zer harten U alles offerden, o Heer”.

Hebt dank ook, Vader en Moeder, om ons  
als Uw kinderen te hebben aanvaard. Alles  
gaaft gij ons wat ons moest doen opgroeien  
als Gods lieve kinderen: God loone U er  
om... God loonde U er om waar Hij U de  
sterkte gaf om ons zoo aan Hem te geven  
in ons leven, in ons sterven.

Hebt dank ook gij, onze broers en zusters  
naar den bloede, broers en zusters in Christus.

En onthoudt van ons: „Den blijmoedigen  
gever heeft God lief.”

Onthoudt nog: „Ook gij weest bereid,  
want op een onvoorzien uur komt de Men-  
schenzoon... Wie Mijn Vleesch eet en Mijn  
Bloed drinkt, heeft het eeuwig leven.”

En bidt voor ons: in H. Mis en Commu-  
nie vooral; want alleen de vlekkeloos-pure  
kan in het pure licht van Gods glorie op-  
genomen worden!

Barmhartige Jezus, geef hun de eeuwige rust.



CREDIDI Ps CXV.

IN TE SPERAVI.

✠✠✠✠ Ps XXX.

DILIGAM TE,

DOMINE Ps XVII.

