

In het lommer van uw kruis wil ik rusten, o
Heer!



TER ZALIGER GEDACHTENIS
van Juffrouw
ADELE BLOMMAERT

Dochter van wijlen

Mijnheer Isidore en Mevrouw Carolina Mahaim
CONGREGANISTE - JUBILARES

geboren te Gent, den 2 November 1840
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
den 12 September 1923.

Voorzien van de H.H. Sacramenten

Lid van verschillende Broederschappen.

—♦—
Hare krachten namen af, en Zij stierf in een
gelukkigen en hoozen ouderdom, omgloord met
vereerende genegenheid van allen. Genesis.

Geheel haar leven heeft zij doorgebracht in den
eeredienst van Onze Lieve Vrouw. Eens jubelde
men hier op aarde om haar vijftig - jarig congre-
ganiste - zijn, nu jubelt men in den Hemel, want
zalig zijn ze die zuiver van hert zijn en het kleed
van Maria met betrouwen dragen.

Dierbare Familieleden vaartwel en tot weerziens
in den Hemel. En gij, mijn trouwe MARGRIET, die
mijn ouden dag vervroolijkt hebt door uwe goede
zorgen, heb dank voor zooveel verduidigheid en
liefde. Dat God u zegene al uw levensdagen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toeylucht.

(300 dagen ailaat.)

Rust in Feis.

Drnkk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel.