

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS
BID VOOR DE ZIEL VAN
† CECILE BLOMMAERT

dochter van wijlen
Edmond en van wijle JUDITH CARNEWAL

geboren te Nederbrakel den 14 Februari 1898,
en godvruchtig overleden den 23 Juni 1941.
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
Zij was lid der Congregatie van O. L. Vrouw, van
de Confrerie van het H. Hart en van de H. Barbara.

Heer, uwe vertroosting en hebben mijne ziel met vreugde vervuld, naarmate de grootheid der smarten die mijne ziel doorgrondend. Ps 93,19

Hoe aangenaam is het te sterven als men wel geleefd heeft... De dood der rechtvaardigen is het einde hunner pijnen, de voltrekking van hun zegepraal, de ingang tot het eeuwig leven. (H. Bernardus.)

Zalig is de mensch die zijn kwellingen verduuldig verdraagt, want na beproefd te zijn geweest zal hij de kroon des levens ontvangen die God bereid heeft voor de menschen die Hem beminnen. (Jac. I)

Kind van Maria, kind van den Hemel! Van mijne teederste jeugd, heb ik mij, o Maria, aan U toegewijd. Toon Gij nu dat Gij mijne moeder zijt.

Duurbare Zusters, wij waren zoo gelukkig in onderlinge liefde en behulpzaamheid. Maar ziet God heeft toegelaten dat mijn leven ineens werd afgebroken en dat ons aardisch geluk werd verstoord. Hoe vroeg en hoe droevig het ook is, toch zal dit voor ons eeuwig welzijn ten beste komen. Ik ben thans weg uit alle krankheid en lijden. Gij blijft, maar weest standvastig in uw hoop op het eeuwig leven. Die Hoop zal u door het leven dragen en hiernamaals zien wij elkander terug.

Beminde Zusters en Bloedverwanten, hebt dank voor uw genegenheid en liefdevolle bezorgdheid. Blijft mijne ziel indachtig, vooral tijdens het H. Sacrificie der Mis en bidden wij opdat O. L. Heer ons allen in den Hemel en op aarde moge opbeuren en troosten.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)