

O Heilig kruis, in uwe schaduw wil ik rusten  
en hopen.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

# EDMOND BLOMMAERT

Echtgenoot van Mevrouw

JUDITH CARNEWAL

geboren te Nederbrakel, den 15 Maart 1852 en aldaar  
godvruchtig overleden den 14 December 1927.

*Versterkt door de H.H. Sakramentender stervenden.*

**Lid der Confreriën van St. Franciscus-Xaverius  
en de H. Barbara.**

---

Hij was een goede echtgenoot, een minnende  
vader. Rechtschapen was zijn hart, onwankelbaar  
zijn geloof, levendig zijne godsvrucht; al wie hem  
kende, hield hem in achting, en betreurt zijn  
overlijden.

Die zijne kinderen opvoedt in eer en deugd, zal  
er zich over verheugen binst zijn leven en bij zijne  
dood zullen zij zijn troost zijn. Eccl. XXX. 2-5.

Uw leven, o Jezus, is onze weg, en door de  
heilige verduldigheid gaan wij tot U, die onze  
beloening zijt Nav. Christi.

Duurbare Echtgenoote, beminde Kinderen en  
Bloedverwanten, bewaart mijne gedachtenis in uw  
hart en vergeet mij niet in uwe gebeden. Hebt  
dank voor de liefderijke zorgen waarmede gij mij  
steeds hebt omringd bijzonderlijk in de laatste  
dagen van mijn leven. Weldra zijn wij wederom  
vereinigd in het hemelsch Vaderland om nooit  
meer te scheiden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
(100 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
(300 d. afl.)

R. I. P.

---

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert