

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

† HENRI BLOMMAERT

Echtgenoot van Mevrouw

MARIE-ROSALIE DE COUVREUR

geboren te Nederbrakel

den 19 Augustus 1865 en er godvruchtig overleden
den 28 Maart 1936.

Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

De Heer had hem een goed en deugdzaam hert geschonken. — Zijn geloof was levendig en zijn gedrag wel geschikt, ook stierf hij gerust, want die zijne plichten wel heeft gekweten; in de vrees des Heeren heeft geleefd, zal in zijn sterfuur met zegen vervuld worden, zijn rechten met blijdschap verwachten en zich verheugen in de hoop zijner belooning.

Gansch zijn leven heeft hij gewerkt en gezorgd voor de opvoeding en de toekomst zijner kinderen en vond zijn meeste geluk in hun welvaart.

Beproevingen en kwellingen heeft hij doorstaan met eene ware onderwerping. Zijn verdienstelijk en deugdzaam leven is bekroond met eene zachte dood. Helder van geest, omringd van zijn huisgezin, wier liefdebetuigingen hij mocht ontvangen, is hij gestorven.

Troost u beminde Echtgenoote, onze scheiding zal niet eeuwig wezen... Duurbare Kinderen, gij weet hoe zeer ik steeds bekommerd was met uw welzijn... Toont mij nu ook uwe liefde door mijne goede voorbeelden te volgen. Bewandelt gestadig den weg der deugd; ik dank u zeer voor uwe genegenheid en zorgen. Mocht ik altijd leven in uwen geest en hart maar vooral in uwe gebeden. Vaarwel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel, druk. Frans De Geeter-Radys.