

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.

BID VOOR DE ZIEL  
VAN MEVROUW

**HORTENCE BLOMMAERT**

Echtgenootte van Mijnheer  
**SERAPHIEN KINDT**

Lid der derde Orde van den H. Franciscus van Assisië en  
van alle godvruchtige Genootschappen.

geboren te Nederbrakel, den 23 Januari 1847  
en er godvruchtig overleden, den 6 December 1917,  
VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN

Gij is voorbijgegaan als een weldoende ademtocht,  
de vrede verspreidend en alle herten opbeuren-  
de, altijd openhartig en vriendelijk, altijd goed  
en toegevend, altijd teeder en verkleefd, altijd christe-  
nene in den rechten zin van het woord. Fénélon.

Zij was eene zachtmoedige en kloekmoedige huis-  
vrouw, de steun en troost van haren man, de voorzie-  
nigheid van haar huisgezin waarvan zij het welzijn en  
den voorspoed zoo zeer ter herte nam. Als teedere en  
verkleefde moeder werkte zij met zorgvuldige liefde  
aan de goede opvoeding harer kinderen, aan wie zij  
zulke stichtende en troostvolle voorbeelden heeft na-  
gelaten. Met innige droefheid verlaat zij hare teerge-  
liefde familie, maar met den zoeten troost van een  
gelukkig en gerust geweten eener onberispelijke  
echtgenootte, eener teedere en voorbeeldige moeder.

Duurbare Echtgenoot, onze scheiding is pijnlijk,  
maar troost u in den Heer, bij Hem zullen wij elkan-  
der wederzien. — Mijne teergeliefde Kinderen, gij  
waart mijn schat en mijne vreugde. Weest niet on-  
troostbaar over mijn afsterven, maar voltrek mijne  
vreugde met mij de zoete hoop te laten dat gij ver-  
eenigd zult blijven in de altijd aangroeiende liefde  
tot uwen vader en in dezelfde christene gevoelens.  
Herdenkt mij in mijne voorbeelden en in twee gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerkraal.