

Wat is het zoet te sterven na een bestendige gods-  
vrucht genad te hebben, tot het H. Hart van Hem die  
ons moet oordeelen. H. Marg. Maria

**Bid voor † de ziel**

van

**Marie Colette BLOMMAERT,**

echtgenootte van

**Hector François ROSKAM,**

*Geboren te Nederbrakel, den 18 Juli 1872*

*en overleden te Everbeek St Jozef den 22 Mei 1941.*

*Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden  
en den Apostolischen Zegen,*

De hevige smarten van haar langdurige ziekte heeft zij met engelachtig geduld doorstaan. Moedig en steeds vrolijk blyvend in haar lyden, zag zij het einde van dit vergankelijk leven naderen, met die volle onderwerping aan Gods H. Wil en die gerustheid, welke voor de stervende een kostbare genade is en voor ons allen een zoete troost; want de vrede des harten is in het uur des doods het begin van de belooning der rechtvaardigen. Zoo was dan haar dood, gelijk haar leven, gerust en zacht. Een laatste maal versterkt door de H. Communie, die zij zoo vurig verlangde, is zij Jezus in zijn hemelsch Koninkrijk gaan aanschouwen op den dag dat de H. Kerk de glorieijke gebeurtenis van 's Heeren Hemelvaart herdenkt.

Duurbare Ecatgenoot, mijn uur is gekomen, God roept mij. Jaren zijn wij, in een hart en eene ziel verenigd geweest, Dien liefdeband kan de dood niet breken. Ik versta maar al te wel uw droefheid. Wees moedig en houd uw betraande oogen ten Hemel gericht, waar wij maikander eens zullen terugzien, om niet meer gescheiden te worden. Ik bedank u voor uw onverpooste zorgen en grenzelooze toewijding dat God het u vergelde

Gij allen Geliefde Bloedverwanten en vrienden, die mijn blydschap en mijn troost waart in uw bezoeken, vaartwel en bidt voor mij.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen. op U.  
300 d. afl.*

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonckt