



Gemeente-Sekretaris, lid van den Kerkfabriekraad, Eere-
deurwaarder. Oud-Voorzitter der Commissie van Open-
baren Onderstand, bestuurlid van de Koninklijke Muziek-
maatschappij "De Eendracht", en lid van al de bestaande
parochiale godsdienstige Vereenigingen en Broederschap-
pen. Vereerd met de Gouden Medalie der Kroonorde
en de Burgerlijke Medalie 1e Klasse

Wie zal aan God zeggen: "Heer, waarom handelt
Gij aldus?" 's Heeren raadsbesluiten, hoe pijnlijk soms
ook voor de menschen, beoogen slechts de zaligmaking
van Zijn uitverkorenen.

Hij is ons voorgegaan met zijn voorbeeld, opdat wij
er naar mogen leven.

Hij was een vroom en rechtzinnig man, beminde God
en Zijn H. Kerk, immer trouw in het uitoefenen van
zijn ambt.

Wij zijn allen getroffen door zijn onverwachten dood;
wij zijn allen bedroefd, omdat wij in hem verliezen een
toegewijden bloedverwant, een trouwen vriend, een wij-
zen medeburger. De edele gevoelens van zijn hart, ge-
paard met een bevallige gemeenzaamheid en een groote
dienstvaardigheid, verschaften hem de achting van een-
ieder; en zijn milde liefdadigheid stond elkeen ten
dienste — Allen die van zijn genegenheid en van zijn
dienstvaardigheid hebben genoten, en allen die hij in hun
nood heeft bijgestaan zullen hem vandaag dankbaar
gedenken.

Duurbare Broeders, Zusters en Bloedverwanten, die
ik zoozeer heb bemind, toont mij een blijvende liefde,
met mij indachtig te zijn in het H. Misoffer, in uw
H. Communiën en in uw goede werken.

Barmhartige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
af. 7 j. & 7 quadr.

H. Jozef, bid voor hem.

R. I. P.