

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

THEOPHIEL BLOMMAERT

weduwnaar van Mevrouw

COLETA MODDE

geboren te Paricke, den 19 Januari 1842 en godvruchtig
overleden te Oubraket, den 3 November 1916.

Oud Onderofficier der Pauselijke Zouaven,

*Vereerd met het kruis van Mentana « Fidei et Virtuti »
en de Medalie « Bene Merenti », de Burgerlijke Medalie
2de klas en de Herinneringsmedalie van Leopold II.*

*Hij was lid van het Genootschap van den H. Fran-
ciscus-Xaverius, de Derde Orde, den Wekelijkschen
Kruisweg en alle godvruchtige Genootschappen.*

Hij heeft zijne Kinderen in de vrees des Heeren
opgevoed en is hen voorgegaan in het oefenen van
alle deugden.

O God, die ons geboden hebt Vader en Moeder te
eeren heb medelijden met de ziel van onzen goeden
Vader, wees hem barmhertig, en vergun ons hem
terug te vinden in de vreugde van het eeuwig licht
in het gezelschap van Moeder.

Gedenk o Heer, uwen dienaar, die met het kenmerk
des geloofs ons is voorafgegaan, en na eenen harden
maar rechtvaardigen strijd voor Paus en Kerk gestre-
den te hebben, thans in den slaap des vredes rust.

Gedenk o Heer, uwen dienaar, die in zijne liefde tot
U en tot den evenmensch zich zelve vergat om aan
anderen te denken, vergeld hem overvloedig volgens
uwe belofte, al wat hij voor de uwen, en in het
bijzonder voor de zieken heeft gedaan, welke hij
zoo liefderijk bezocht.

Zalig de barmhertigen, want zij zullen barmhertig-
heid verwerven.

Mijn Jezus barmhertigheid.

(300 dag. afl.)

R.

I.

P.

Nederbraket, Drukk. Oscar Surdiacourt.