

Daar ik moest 't offer zijn voor Vaderlandschen zegen
Aan België zij mijn bloed, aan U mijn ziel o God!

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

CLETUS BLONDELLE

ZOON VAN

MATHILDE BLONDELLE

Soldaat bij het 2^e Regiment Grenadiers

geboren te Opbrakel, den 30 Juli 1890 en voor zijn
Vaderland gestorven in het

hospitaal van Dinard (Frankrijk), den 6 Juni 1915.

HIJ WAS LID VAN 'T GENOOTSCHAP DER XAVERIANEN.

De Heer belooft het rijk der hemelen, aan hen die geduldig lijden om de rechtvaardigheid, want Hij beschikt over de eeuwigheid om recht en onschuld te doen zegenvieren.

Wij bidden U, o Heer, voor onze gesneuvelde soldaten. Wees hunnen strijd, hunne opofferingen en hunne dienstveerdigheid indachtig: zij hebben geleden en zijn gevallen voor het heil van het Katholieke Vaderland. Heer vergeef hun hunne fouten en open hun ten gauwste het rijk der eeuwige vrede.

O Maria onze Moeder, onze Patrones, Toevlucht der Christenen, door uwe voorspraak offeren wij aan Jezus, uwen Zoon onze gebeden en smeekingen.

Geweerdig U onze soldaten onder uwe machtige bescherming te nemen; Behoudenis der zieken, genees onze gekwetsten; Troosteres der bedrukten, troost onze gevallen en onze stervenden; Toevlucht der zondaren, open aan onze dooden de deur des Hemels, en bid voor de families die in angst en droefheid verkeerden.

Beminde Moeder, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, vergeet het nooit dat het voor U allen is dat ik mijn bloed heb vergoten! Daarom is het uw plicht, voor mij al de dagen van uw leven te bidden, opdat de Heer in wien ik mijne hoop gesteld heb, mij voor alle eeuwigheid in zijnen Hemel zou ontvangen.

Heilige Franciscus-Xaverius, bid voor hem. 300 d. afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.