

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die, op de
wegen der gerechtigheid gevonden worden.
(Prov. 16. 31.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-COLETA BLOMME

weduwe van Mijnheer

Frederick Van der Zwalmen

en echtgenoot van Mijnheer

Marien Baeskens

LID VAN DEN DERDEN REGEL VAN DEN H. FRANCISCUS
VAN ASSISEN.

geboren te Nederbrakel, den 17 Februari 1828, en
aldaar overleden, den 24 December 1909.



Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel
die, welke te gelijk en schielijk en onvoorzien is.

(H. Gregorius.)

In mijn hartzeer heb ik den Heer aanroepen, en
tot mijnen God heb ik verzucht; en van uit zijnen
heiligen tempel heeft Hij mijne stem verhoord, en
mijn geroep is zijne ooren binnen gedrongen.

(Ps. 27. 7.)

In vrede zal ik slapen, en rust genieten, want Gij,
o Heer, Gij alleen hebt mij in de hoop bevestigd.

(Ps. IV. 9. 10.)

Ontfermt U mijner, ontfermt U mijner ten minste
Gij mijne Vrienden.

(Job. XIX. 21.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(afl. van 7 jaren en 7 maal 40 dagen.)

Bemind zij overal het H. Hart van Jesus.

(100 dagen aflaat.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukkerij Oscar Surdiacourt.