

Wat is het zacht te sterven als men goed geleefd heeft.



Bid voor de zielerust van Mevrouw

ZOÉ BLOCHEEL

echtgenote van

Mijnheer Oscar VAN DE WIELE,

geboren te Bevere-Oud., den 7 December 1882 en er
godvruchtig overleden, den 1 Juli 1948
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Een deugdzaam leven is de weg naar een goede
dood en een goede dood is de deur des eeuwigen
levens. *H. Ambrosius.*

De dierbare overledene was zuiver van ziel en op-
recht van hart. Van hare tedere jeugd, vreesde zij God,
onderhield zijne geboden, ook heeft zij niet gemord
toen de Heer haar beproefde, maar bleef standvastig
in de vrees des Heeren. *Eecl. I, 5-6.*

Duurbare ECHTGENOOT, onze scheiding was ver-
rassend en hard voor U en onzen geliefden zoon.
SILVAIN bedankt den Heer voor uwe gezondheid en
werklust; ondersteunt vader in zijn hoge jaren. Leeft
deugdzaam en kristelijk zoals wij het U voorhielden.

Geliefde Echtgenoot, ik wacht U op bij den Heer;
daar is eeuwig onscheidbaar wederzien.

Beminde Zuster en Broers, ik dank U voor uw liefde
en genegenheid, vergeet me niet in uwe gebeden.

Bloedverwanten en kennissen, hebt dank voor uw
steun en hulp. Bidt ook voor mij.

H. Hart van Jezus, op U betrouw tk! 300 d. afl.

R. I. P.