

Die God vreest zal gelukkig zijn op het einde van
zijn leven en hij zal gezegend worden in de uur zijner
dood.

Eccl I 13

† **BID VOOR DE ZIEL** †

van Mijnheer

KAMIEL BLONDELLE

weduwnaar in 1ste huwelijk van Mevrouw

EMMA DE LANGHE

Echtgenoot in 2de huwelijk van Mevrouw

ELISA DE PESSEMIER

geboren te Optrakel den 26 Augustus 1860 en
overleden te Nederbrakel den 21 Mei 1933.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Het is aangenaam te sterven wanneer het gedacht
van een leven overgebracht in den dienst van God het
hart vervult met een grenzeloos betrouwen en onzeg-
gelijke vertroosting.

Hij stelde zijn betrouwen op den Heer en in zijne
kwellingen onderwierp hij zijnen wil aan den wil
van God; hij wist dat leven en dood van God kom-
men en dat men den dood der heiligen sterft, als men
sterft teenemaal overgegeven aan den wil des Heeren.
Het aankomen der dood verschrikte hem dus niet,
hij was bereid en verwachtte haar met kalmte, want hij
wist dat voor den goeden christen de dood maar eene
verwisseling is met de vreugde des Hemels.

O Maria, die u beminnen genieten eenen grooten
vrede en hunne ziel zal de dood niet ondergaan.

Bemide echtgenote, duurzame kinderen, mijn af-
sterven doet u bittere tranen storten, maar troost u
met het gedacht dat wij welhaast elkander zullen
wederzien, om samen eeuwig God te genieten. In-
tusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jesus, Maria, Josef, laat mij vreedzaam rusten in uw
heilig gezelschap

300 dag afl.

Rust in Vrede.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.