

Door vele verdrukkingen heen moeten wij het Rijk
Gods ingaan. Hand. XIV, 21.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw Marie-Leonie BLOCKEEL

echtgenoot van Mijnheer Charles-Alfred De Ruyck
geboren te Bevere-Oud. den 2 Augustus 1880 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde den 9 Juli 1940,
versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

De dierbare afgestorvene was in werkelijkheid 'n trou-
we volgeling van den lijdenden Christus Een ware Cal-
varieweg heeft zij de laatste maanden gekend ! En hoe
stichtend was het toch om aanzien hoe zij tot den laatsten
levensstond met haar oogen en met gansch haar hart naar
't kruisbeeld bleef gekeerd, om samen met Jezus het volle
offer van haar leven te brengen, tot heiliging van haar ziel
en tot welzijn van allen die ze liefhad. En zoo engelachtig
schoon lag ze daar op haar lijdensbed, omdat ze deze
twee evangelische woorden diep had begrepen : «De Heer
kastijdt vooral hen die Hij liefheeft.» — «Indien gij deelge-
nooten zijt geweest van Jezus' lijden zult gij ook eens
deelgenooten worden Zijner vertroosting » II Cor. I, 7.

Al was ze steeds voor ons een levend toonbeeld van
goedhartigheid en dienstvaardigheid, toch blijven haar
heerlijkste glans en haar hoogste roem : haar kinderlijke
liefde en hare volledige toewijding aan haar goede ouders
die ze tot den laatsten dag zoo liefdevol heeft bijgestaan.
Het woord der H. Schrift heeft ze in den volsten zin be-
waarheid : «Luister naar uwen Vader, die u het leven
schonk, en versmaad uwe Moeder niet, wanneer ze oud
geworden is » Spreuk XXIII, 22.

Dierbare echtgenoot en kinderen, die mij met zooveel
goedheid en opoffering hebt bijgestaan en getroost, dui-
zendmaal dank ! Troost u bij de gedachte dat de Heer
mijne ziel, geheiligd door 't zware lijden, tot Zich terug-
geroepen heeft, in het Land van volkomen geluk en blij-
vende vrede ; in werkdadige liefde blijf ik voor immer
met u vereenigd. En gij, beminde zusters, broeders en
bloedverwanten, vergeet toch mijn lijden niet en mijn bes-
te zorgen voor u ; blijft mij indachtig in de H. Mis en in
uw dagelijksche gebeden, in de vaste hoop dat we later
elkaar zullen terugvinden bij den Heer.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht.
300 d. afl.