

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**JACOBUS-MARIA BLOCKX**

echtgenoot van Mevrouw

**Nathalie VAN DER BEKEN**

geboren te Hoogstraeten den 18 December 1864

en godvruchtig overleden te Nederbrakel den

12 October 1930

voorzien van de H. Sacramenten der stervenden

Overtuigd christen gansch verkleefd aan godsdienst en plicht, oprecht en deugdzaam, was hij.

Zijn eenvoudigheid, werkzaamheid en deugd, zijn vroolijk en goedwillig karakter: verwierven hem de algemeene achting en genegenheid van het volk.

Met volle onderwerping aan Gods Wil aanvaarde hij al wat hem overkwam, immers droeve maanden en smartvolle dagen heeft hij beleefd; hij was verduelig in het lijden en vond altijd troost in het gebed.

Van krachten uitgeput vol van dagen en zegeningen is hij zachtjes in den Heer ontslapen.

De groote troost welke hij in het graf mede draagt is de overtuiging van geleefd te hebben; als goede christen; als een onberispelijk echtgenoot, als een teedere en zorgvuldige vader.

Duurbare echtgenoot en kinderen, met een hart tot brekens overstelpt van verdriet, ziet gij mij van u gescheiden. Ik dank u van harte voor de lange toegewijde zorgen, ik dank u voor uwe christene liefde en trouwe genegenheid.

Gij betreurt mijne dood, maar herademt; verbant uw verdriet, wij zullen elkander eens wederzien in den schoonen Hemel; waar droefheid in genoegen en tranen in vreugde veranderen - stort een vurig gebed tot rust mijner ziel, vaarwel.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

300 dag, afl.

Druk, Wed. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel